



Xenia Kasper

Xenia Kasper (47) staat als manager van Linda de Mol en Gordon regelmatig de pers te woord. Praten met journalisten blijft ze de komende tijd doen, alleen nu voor zichzelf. Deze maand komt haar tweede roman uit: *32 °C*, het vervolg op haar debuut *38 1/2*.

JE BENT MANAGER VAN GORDON EN LINDA DE MOL. HOE IS HET OM NU ZELF EEN BN'ER TE ZIJN?

„Het is absoluut niet mijn doel en ik wil het ook niet zijn. Ik sta nu in de spotlights vanwege mijn boek, maar ik vind het fijner om achter de schermen te werken.“

WAT IS JOUW MEEST ONDERSCHATTE KWALITEIT?

„Ik kan heel goed autorijden en inparkeren. In twintig jaar tijd heb ik maar twee of drie keer blikschade aan m'n auto gehad.“

Mijn man haat reizen, dus ik zal hem moeten overtuigen om mee te gaan.“

WIE WAS JE EERSTE GROTE LIEFDE?

„Een jongen die bij me in de klas zat, toen ik zeven was. Hij heette Peter en had zwart haar en blauwe ogen.“

WAAR WEIGER JIJ OOK MAAR EEN CENT AAN UIT TE GEVEN?

„Het liefst zou ik geen geld aan de belasting geven. Daarnaast zal ik geen cent uitgeven aan junkfood. Ik vind het niet lekker.“

ik heel vaak. Japans eten en een goed glas wijn vind ik ook heerlijk.“

WELK NUMMER MOGEN ZE OP JE BEGRAFENIS DRAAIEN?

„Dat weet ik nog niet, zulke dingen heb ik nog niet vastgelegd. Mijn favoriete nummer is *Here I Go Again* van Whitesnake, maar dat is niet echt toepasselijk voor een begrafenis. Ik hoop 80 of 90 te worden.“

LIEG JE WEL EENS UIT BELEEFDHEID?

„Ja, als een vriendin bijvoorbeeld nieuwe schoenen heeft gekocht in een kleur die ik niet leuk vind. Als zij ze helemaal geweldig vindt, zeg ik dat ik de schoenen ook mooi vind.“

WAAR SCHAAMDE JE JE VROEGER ALTIJD VOOR?

„Ik heb vrij lange tenen, en liep daarom nooit op blote voeten. Ik had het gevoel dat ze ontzettend lang waren, en dat zijn ze ook. Ik heb wel mooie lange vingers, dat is dan weer een voordeel.“

WIE BEWONDER JE?

„J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter-boeken. Omdat ze geen cent te makken had, maar wel de fantasie om al die boeken te schrijven. Ik heb ze bijna allemaal gelezen.“

WAT IS JE FAVORIETE STAD?

„Valencia, vanwege de sfeer en hoe Spanjaarden in het leven staan. We hebben daar in de buurt ook een huis.“

'IK HEB VRIJ LANGE TENEN EN DAAROM LIEP IK

NOOIT OP BLOTE VOETEN'

WAT IS VOLGENS JOU HET GROOTSTE TABOE VAN DEZE TIJD?

„Ik denk dat we de klimaatverandering niet serieus genoeg nemen. We moeten ons meer bemoeien met de aarde en het milieu.“

ARM EN GELUKKIG OF RIJK EN ONGELUKKIG?

„Arm en gelukkig. Als je gelukkig bent, ben je niet arm.“

WAT WIL JE ZEKER NOG DOEN VOOR JE DOOD?

„Ik zou nog graag een keer met mijn man en dochter naar Australië gaan.“

HOE ZOU JE MOEDER JOU OMSCHRIJVEN?

„Ze is vorig jaar overleden, maar ze had me omschreven als iemand die weet wat ze wil en dat probeert te bereiken. Ze zou ook zeggen dat ik lief en zorgzaam ben.“

WANNEER HEB JE VOOR HET LAATST MOETEN HUILEN?

„Met oud en nieuw, omdat ik mijn overleden moeder geen gelukkig nieuwjaar kon wensen.“

HOE KUNNEN WE JE VERLEIDEN?

„Met lekker eten, zoals oesters. Die eet